

SOGNEBLADET

FOR

VISBY - HELTBORG - HASSING - VILLERSLEV



Dobefonten i Visby Kirke. Fra Aalborg Stifts hjemmeside.



1 - 2014/2015

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR

www.4sogne.dk

Mit kæreste eje

Det er altid spændende at se programmet Mit kæreste eje på TV Midt-Vest. Ganske almindelige mennesker har her mulighed for at fremvise en effekt, som betyder noget ganske specielt for dem – samtidigt med, at der normalt følger en god historie med. ”Mit kæreste eje” bliver herefter vurderet af Eriksen fra Auktionshuset Holstebro. Nogle gange kan han sætte pris på vassen, kommoden, piben eller hvad det nu måtte være. Nogle gange anslår han en pris; andre gange er det umuligt at sætte pris på ”mit kæreste eje”.

Det viser sig, at de aller fleste ikke har noget ønske om at sælge ud af deres arvegods eller skille sig af med en effekt, der på en eller anden måde betyder noget for dem. Netop fordi det er ”mit kæreste eje.” Og det, der er kært for én, sælger man ikke ud af, for det er som oftest mere værd end penge.

Vi har ganske givet noget, som vi holder særlig meget af, og som vi nødig vil give fra os. Ikke fordi det har økonomisk værdi, men fordi det har affektionsværdi. Når noget har affektionsværdi for os, så betyder det, at vi har forkærlighed for det. Vi kan sætte navne på noget, vi har forkærlighed for. Men først og fremmest har vi forkærlighed for vore nærmeste, vore familier, dem, der står os nær. Og sådan skal det være.

Jeg er kommet til at tænke på, om Gud har noget, han kalder for sit kæreste eje. Noget, som han holder særlig meget af, og som han ikke kunne drømme om at skille sig af med. Nogen, han har forkærlighed for.

Vi går nu ind i advents- og juletiden, og det handler jo dybest set om, at Gud har forkærlighed for os mennesker. Det tænker vi måske ikke så meget over, for til daglig lever vi jo vores liv – uden at de fleste af os egentlig tænker på, hvor værdifulde vi er for Gud.

”Mit kæreste eje,” siger Gud, ”det er jer mennesker, som jeg har skabt i mit eget billede. Nogle af dem bor i Visby, Heltborg, Hassing og Villerslev. Og så er der alle de andre... Jeg elsker dem. Jeg holder af dem. Derfor vil jeg ikke give dem fra mig. Desværre er jeg ikke den eneste, der har magt i denne verden. Kort tid efter at jeg havde skabt de første mennesker, dukkede min modstander op på arenaen. Han gjorde alt for at tage mit kæreste eje fra mig. Og det lykkedes ham at lokke alle mennesker bort fra mig. Mit kæreste eje. Jeg måtte personligt gribe ind og redde dem, jeg havde og har kær. Købe dem tilbage. Godt nok var prisen dyr. Jeg måtte sende et specielt menneske til jorden og ofre min egen søn. Mit kæreste eje skulle købes tilbage – og det blev det, da Jesus døde på korset.”

Kan vi følge Guds tankegang?

Hvis vi kan, så forstår vi, hvorfor vi fejrer jul. Hvis vi kan, så forstår vi, hvorfor vi fejrer påske.

Alle sognebladets læsere ønskes en velsignet advents- og juletid.

Lillian Risum, sognepræst



At være lydhør

Lyden fra en klokke
tonerne fra et instrument
behøver klangbund og rum
for at klangen kan vokse
til fuld skønhed
og styrke

Der er huse
hvor tonerne får væggene
til at synge
og sangene stiger og stiger
som jubelbrus mod loftet

Der er rum
som lukker sig om sig selv
og alle lydene falder
livløse til jorden

Hvis ikke luftens
usynlige molekyler
kommer i svingninger
sker der intet

Uden bevægelse
må lydene dø

Ude over marker
og bakker er luften
et stort rum
nogle dage med klangbund
som en vældig katedral

Andre dage tung og tæt
som en lydtæt celle
uden liv

Der er klare dage
hvor klokken ringer
ud til den fjerneste
ende af sognet
og bedeslaget står rent
som en tone fra himlen

Men der er også dage
hvor regnfugt og tågedis
lukker lydene inde

Menneskets øre og hjerte
er rum for lyd
men uden bevægelse
kan klangen ikke høres
ordet ikke modtages

Bedeslaget
kan nå os som håb
og trøst
hvis vi åbner
ørets og hjertets
klangbund og lytter

At være lydhør
for en tone
et ord
er at være villig
til at blive
bevæget

Jesus, Guds Søn!
Bevæg os med dit ord
og med hjertets ord
imellem os.

INGE HERTZ AARESTRUP
22. oktober 2014

Morgenklokke ringer dagen op
ringer lyset ind i sind og krop
ringer over levende og død
klangen farver himmelbuen rød.

Stille, stille, lyt til bedeslag
sommerfuglevinge mod min dag
lyden banker i mit eget bryst
stille bedeslag til håb og trøst.

Skridt i gruset, våde rønnetræer
fjorden slynger sig med sølvgråt
skær
gran på grave, lys på alterbord
klokken ringer, lyt til livets ord.

Traktorlyde, landevejstrafik
stands på vejen, lyt et øjeblik
klokken ringer, stands dit vilde jag
lyt til aftenklokkens bedeslag.

INGE HERTZ AARESTRUP
oktober 2014



Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke

Torsdag den 4. dec. kl. 19.30 er der adventsgudstjeneste ved Bente Lind Bliksted.

Aftenen slttes i forsamlingshuset med kaffebord, hvortil enhver er hjertelig velkommen.

Heltborg menighedsråd

Aftengudstjeneste i Visby

Fadervor er det overordnede tema ved aftengudstjenesten i **Visby Kirke tors. 15. jan. kl. 19.30**. Fadervor kender vi jo alle, men tager vi os tid til at tænke over, hvad de forskellige bønner i Fadervor i grunden betyder for os i vort daglige liv?

Det vil vi sammen reflektere over. Der vil være korte oplæg omkring Fadervors forskellige bønner; der vil være tid til stille eftertanke, medens orgelet spiller.

Gudstjenesten er et led i den fælleskirkelige bevægelse Evangelisk Alliances bedeuqe.

Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegården, hvor vi vil synge salmer fra Salmebogen.

Alle er meget velkomne.

Sognepræsten

Fastelavn

Gudstjeneste med tøndeslagning i Visby

Det er fastelavns søndag den 15. februar. Vi fejrer gudstjeneste sammen i Visby Kirke. Det er en familiegudstjeneste, der begynder kl. 10. Børnene må meget gerne komme udklædt. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i præstegårdens lade.

Derefter serveres varm kakao og boller i konfirmandstuen.

Vi glæder os til at se mange, både børn og voksne fra hele pastoratet.

Med venlig hilsen menighedsrådene og sognepræsten

Ny graver ved Heltborg Kirke

Den 1. okt. 2014 tiltrådte Orla Brogaard stillingen som graver ved Heltborg Kirke som efterfølger af Poul Erik Nørgaard, som har valgt at gå på efterløn pr 1. nov. 2014. De havde så et par uger, hvor de kunne hjælpe hinanden, og så var der et par uger, hvor Poul Erik kunne få afviklet lidt ferie.

Orla bor i Heltborg sogn, helt ude i den vestlige ende: noget af det af sognet som vi, hvis man ikke ved bedre, kan have en ide om hedder Hurup, for hans indkørsel til hjemmet ligger på Industrivej.



Han er født og har haft sin skolegang i Vestervig, og så har han i ungdommen aftjent sin værnepligt hos Livgarden i København. Efter soldatertiden havde han en overgang arbejde hos en lokal muremester. Det var måske det, der var inspiration til, at han gav sig til at læse til teknisk assistent.

Efter eksamen fik han job hos Expo Butiksindretning, og det førte ham videre til assistent hos en landmåler. Sidst i firserne fik han job hos Hurup Møbelfabrik, og senere blev det til 10 år som skolebuschauffør hos Jørgen Andersen Hurup. Det var kombineret med noget arbejde hos Huma. Det med skolebussen var hovedsageligt fra morgenen og om eftermiddagen, så der kunne godt blive tid til at reparere et par madrasser ind imellem.

Fra 2005 og indtil ansættelse ved Heltborg Kirke har Orla været medhjælper på Hurup Kirkegård, og det er herfra, at han har fået interessen for at blive selvstændig graver ved Heltborg kirke. Nu er det ham selv, der lægger arbejdsplanen og tilrettelægger arbejdet.

Privat er han gift med Inga, og de bor som sagt på Industrivej i Hurup. Sammen har de to voksne børn, som studerer på henholdsvis Diakonhøjsskolen og Ingeniørhøjskolen i Århus.

Vi vil ønske Orla og menigheden i Heltborg al mulig lykke og held med samarbejdet.



Sort sol

Tirsdag den 30. september var der arrangeret heldagsudflugt for alle i Sydthy provsti. Turen var tilrettelagt af Hans Henrik Gramstrup Larsen, Elly Hansen og Ruth Folmersen og skulle gå til Sønderjylland og det nordlige Tyskland.

47 forventningsfulde passagerer var klar fra morgenstunden og ligeså en morgenfrisk chauffør. Vejret var ikke det bedste, men vi var jo under tag og Præstbjerg Naturcenter havde overdækket spisepladser, så vi kunne drikke formiddagskaffe i tørvejr. Efter kaffepausen fortsatte turen sydpå, og vi ankom til Ribe, hvor vi efter lidt søgen rundt fandt en parkeringsplads til bussen. Fantastisk flot bakken ind på P-pladsen i første forsøg, og det udløste også klapsalver fra alle i bussen. På grund af vejret blev frokosten indtaget inde i bussen. Øl, sodavand og sandvits blev fortæret.

Efter frokosten var der en lille gåtur hen til Taarnborg, som er præstegården, hvor Brorson boede den sidste del af sit liv. Præstegården er

i dag i privat eje, og er restaureret ved hjælp af midler fra Real-Danica. Den er beboelse for et præstepar og åbent for besøgende. Præsten fortalte om Brorson og Ribe by, og vi sang nogle af Brorsons salmer. Efter foredraget var der mulighed for at se lidt på Ribe by og besøge domkirken og den gamle by. Nogle gjorde også en lille handel i butikkerne, når man nu var kommet til byen.

Efter byturen kørte vi videre mod vest og sydpå gennem Ballum enge - med besøg på Ballum kirkegård, hvor vi så sorgstenen. En sten, som er rejst til minde om en enke. Historien skulle være, at enken, for at redde sin søn fra dødsdom, skulle høste en mark, der var så stor, at det ville tage tre mand en hel dag at høste den. Det skulle hun høste alene på én dag for at redde sin søn. Hun høstede og høstede, og da der var gået 24 timer, var hun færdig, men faldt livløs om og døde. Derfor navnet sorgstenen. Vi så ligeledes mange af

de små landbrug, som A.P. Møller-fonden har bevilliget penge til, så de kan restaureres og føres tilbage til deres oprindelige udseende, med stråtag. A.P. Møller stammede jo fra Ballum.

Velankommet til Rudbøl kro indtog vi vores middag. Flæskesteg og kartofler med brun sovs. Efterfølgende isdessert.

Nu var det tid at komme af sted, for at komme ned for at se ”sort sol”. Vi krydsede den tyske grænse og efter en lille køretur var vi på plads. I baggrunden, når vi kiggede mod nord, kunne vi se Møgeltønder Kirke, og vi skulle også kunne se Schackenborg Slot. Der var mange, som havde fået samme ide som os. Der var bl.a. busser fra Falster, så de var også kommet langt hjemmefra. Vi sad og spejdede efter de første stære, og der begyndte så småt at komme gang i flokkene. ”Sort sol” er jo

betegnelsen for når stæreflokkene samles for at overnatte i rørskovene og buskene. Det kan samle så mange stære, at solen næsten kan forsvinde bag stæreflokken. Vi var heldige, at stærene var i godt humør. De kom i tusindvis og slog sig ned i rørene foran os. Da vi troede, det var forbi, kom der en rovfugl glidende forbi, og stærene lettede igen og foretog formationsflyvning for atter at sætte sig til ro i rørene. Et fantastisk syn.

Efter lidt grænsehandel var det tid at køre mod Thy, og med chaufførskifte et sted fortsatte turen nordpå med hjemkomst til aftalt tid og en oplevelse rigere.

En stor tak til værterne på turen. Håber de vil gentage turen, så måske endnu flere kan opleve, når naturen udfolder sig.

Holger

Konfirmandbesøg hos en gammel konfirmand

Den 9. okt. var der emneuge på Hurup Skole om, hvordan konfirmationer var i gamle dage. Vi er fire børn, der har været ude ved Inge Aarestrup, en gammel konfirmand, for at høre om hendes konfirmation. Hun serverede boller, juice og kiks for os.

Vi fik at vide, at hun havde haft en meget følelsesladet konfirmation. Hvorfor? Inge nævnte, at hun havde et rigtigt godt forhold til sin faster, der ringede på den store dag. Vi spurgte: ”Hvad var din bedste gave?” Inge sagde, at det var, at hendes faster ringede. Hun havde været på arbejde langt væk i lang tid (i Kina, red.).

Inge havde fundet sine konfirmationsgaver og lagt dem frem på køkkenbordet. Hun havde fået bibler, bøger, en billedbog og skeer. Vi så også hendes konfirmationskjole, og vi fik set et billede fra hendes konfirmation.

Alt i alt lyder det til, at Inge har haft en god dag.

*Tak for besøget lyder det fra
Dina, Cecilie, Johan og Morten*

Afskeds gudstjeneste og reception for Poul Erik Nørgaard, Heltborg

Vores graver, Poul Erik Nørgaard, har valgt at gå på efterløn, og i den forbindelse var der indbudt til gudstjeneste og reception. Der var mødt mange frem til gudstjenesten for at markere Poul Eriks fratrædelse, og efterfølgende var vi omkring 50 personer til en rigtig hyggelig, men også en vemodig reception i forsamlingshuset.

Der blev givet gaver, der blev sunget nogle af de sange og salmer, som Poul Erik holder af, der blev spist og der var flere, der ønskede at sige Poul Erik stor tak for de 18 år ved Heltborg Kirke og kirkegård. Grethe Sønck – alias Christina Egeberg - gav et lille nummer om al den medicin, der kan blive nødvendig, når man bliver ældre.

Vi vil gerne ønske Poul Erik alt godt i sin nye tilværelse som efterløkker.

ARP





Alsidig aftenundervisning for konfirmander og forældre

Langsomt blev kirkecentret i Stagstrup fyldt med friske og forventningsfulde unge konfirmander og deres forældre fra Skjoldborg, Haring- Stagstrup, Hørdum – Skyum og Visby-Heltborg- Hassing- Villerslev sogne.

Det var første aftenundervisning i konfirmationsforberedelsen, og det blev en helt fantastisk og overraskende aften.

Den første fælles sang røg ikke op i de høje toner, men ved fælles hjælp og bevidstheden om, at vi alle synger hvert med sit næb, kom vi igennem.



Herefter, nærmest erobrede Hans Jørn Østerby scenen. Han havde fra start til slut både konfirmanderne og forældrenes fulde opmærksomhed. Som intro til sit show, åbnede Hans Jørn sin ”madpakke”, der bestod af en stor kuffert, og han lod en bemærkning falde, at de røde pølser vi tidligere havde indtaget, ligesom ikke var nok! Hans Jørn stillede sin sult ved at sluge ild, sluge en elastik med næsen, for derefter at hælde et glas mælk



ind i det ene øre. Velbekomme! Med disse tryllerier – havde han tryllebundet og fanget de unge konfirmanders opmærksomhed.

Hans Jørn talte i øjenhøjde med de unge og stillede dem spørgsmål om Gud og hvordan han kunne holde øje med os alle sammen. De unge konfirmander responderede og var friske til at synge med på Hans Jørns sange. Alle sangene havde et kristeligt budskab, og de fik knyttet en historie med på vejen – om deres tilblivelse.

Konfirmanderne sad med ”stive ører” og lyttede til lignelser om Jesus, Peter og Mattæus, for også i den forbindelse havde Hans Jørn lavet en intro – nærmest inviteret konfirmanderne med ”ind i fortællingen” ved at iklæde sig tøj fra Jesu tid, hvilket gjorde det mere nærværende for dem.

Aftenen fortsatte i bedste hip hop stil. Hans Jørn iklædte sig ”hip hip tøj” og sang en Mattæus-rap, hvor de unge konfirmander sang med på omkvædet: ”Jesus er livet”. Bedst som man sad og troede, nu kunne manden



ikke formidle det kristne budskab på flere måder, blev man klogere.

”Jack” – kom frem af kufferten. Hans Jørn bugtalte med dukken Jack om mange af livets emner og svære valg. Det gjorde han så levende, at de unge konfirmander sad med store øjne, og grinede højlydt af de mange sjove kommentarer, den frække dukke kom med.



Som afslutning på sit show spillede Hans Jørn nogle sange og fortalte de unge, at lige meget hvem de er, er der plads til ALLE i kirken.



Som afslutning på en lang og inspirerende aften, var der fællessang og velsignelse.

Alle gik hjem, trætte – men med smil på læben.

Der var sket meget på denne første aftensundervisning til konfirmationsforberedelse.

*En konfirmand, Emma Katrine
og hendes mor, Joan*

KYNDELMISSE:

Lyset siver ind!

Det er nok ikke nemt at have et mørkekammer, hvor man kan fremkalde sine billeder i det spinkle røde skær, som er det eneste, der ikke ødelægger fotopapir og fotografi. Så man prøver at lave et stort skilt, som skal få folk til at lade være med at lukke lyset ind: The Dark leaks out; mørket siver ud.

Selvom det er irriterende for fotografen, forholder det sig heldigvis omvendt. Lyset siver ind og jager mørket på flugt. Der skal kun en anelse lys til at bryde mørket. Og den erfaring har man fejret med kyndelmisse i århundrede.

Kyndelmisse, der kommer af de latinske candelarum missa, betyder direkte oversat lysmesse. En gudstjeneste lige i midten af vinteren, hvor man i katolsk tid skiftede de slidte kirkelys ud.

Det er tid til at tænde lys i hinandens liv. I en gudstjeneste med levende lys, musik, salmesang og fortælling lader vi vinterens mørke sive ud og lukke lyset ind. Gudstjenesten, der foregår **søndag den 1. februar 2015 kl. 16.00 i Heltborg Kirke**, er tilrettelagt af salmedigter Inge Hertz-Aarestrup og skole-kirke-konsulent Svende Grøn. Derudover medvirker Tina og Martin Gade, Sine Bjerregaard og sognepræst Lillian Risum.



PROGRAM

Indre Missions Samfund
Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

December

- 4.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl. 19,30, hvor Hørдум korene medvirker. Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
- 11.: Advents- og julehygge v/Esther og Henning Filipsen, Koldby.
- 18.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
- 28.: Juletræsfest i Hurup Missionshus, hvor Anne Lise Krog, Hurup, taler.

Januar

- 8.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Hurup
- 11. - 17. Bedeuge med temaet: FADER VOR.
- 12.: I Missionshuset
- 14.: I Missionshuset
- 15.: I Visby Kirke v/sognepræst Lillian Risum.
- 23. - 24.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus, hvor fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande, medvirker - program.
- 29.: Årsmøde i Missionshuset, andagt v/sognepræst Lillian Risum.

Februar

- 4.: Kredsmøde i Stagstrup Kirke kl. 19.00 med skriftemål og nadver. Efterfølgende kaffe og tale i kirkecentret v/frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst, Randers.
- 12.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Hurup.
- 19.: Møde i missionshuset: Taler er: Niels Åge Kristensen, Mors.
- 26.: Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen taler i Missionshuset.

Fra Salmebogens bønnebog

SØVNLØS

Min Gud,
tanken på morgendagen stjæler min søvn.
Jeg ved ikke,
hvordan jeg skal klare det alt sammen.
Problemerne vokser mig over hovedet.
Jeg forestiller mig alt det, som kommer
imod mig.
Alt i mig krymper sig sammen.
Min Gud, giv mig tillid til,
at du ikke kræver mere af mig,
end jeg kan yde.
Meget kan se anderledes ud i dagslys.
jeg vil gerne stole på den kraft,
som du giver mig.
Du finder veje dér,
hvor jeg ingen veje ser.
Gud, tag angsten fra mig
så jeg kan sove roligt.

(Bøn nr. 50, side 907 i DDS)



Bisættelse

Visby Kirke

Esther Kristine Daniel

Dåb

Villerslev Kirke

Anika Sund Kammersgaard

Tilde Munk Sørensen

Heltborg Kirke

Liam Schmidt Villund

Amalie Sørensen Østergaard

Visby Kirke

Iben Pinholt Andersen

Høstoffer

Visby	810 kr.
Hassing	1482 kr.
Villerslev	700 kr.
Heltborg	1920 kr.

Indsamlingen er ligeligt fordelt mellem:
Folkekirkens Nødhjælp
Møltrup Optagelseshjem
Kirkens Korshær
KFUMs sociale arbejde



Folkekirkeligt TV sendes på Kanal Midtvest

Mandag - søndag kl. 15.00 - 15.30

Mandag - onsdag kl. 21.30 - 22.00

Programoversigten findes på Folkekirkelig TV's hjemmeside www.fkg.dk

KORSHÆRSKREDSEN

Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December

Onsdag den 17.: Julehygge hos Anna Pedersen, Nr. Alle 31, Hurup. Andagt v/ sognepræst Lillian Risum, Visby.

Januar

Onsdag den 21.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.

Februar

Onsdag den 18.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

Marts

Onsdag den 18.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, Heltborg.

Til kalenderen

Tirs. 24. marts 2015 synger vi påsken ind i Heltborg Kirke.

Tors. 16. april 2015 kl. 19.30 giver Thy Gospel koncert i Villerslev Kirke.

(Se nærmere i næste nr. af Sognebladet).

GUDSTJENESTER

DECEMBER 2014 - JANUAR - FEBRUAR 2015

Dato	Visby	Heltborg	Hassing	Villerslev
30. nov. 1.s. i advent	10.30* inds. KFUM's sociale arbejde		9.00	
4.dec.		19.30 advent. Se omtale		
7. dec. 2.s. i advent		9.00* (E.B.)		
14. dec. 3.s. i advent		10.30*		9.00
21. dec. 4.s. i advent			13.00 fam.gudstj. med juleoptog	
24. dec. juleaften	15.30	16.30	14.30	13.30
25. dec. juledag		10.30* inds. Børnesagens Fællesråd		
26. dec. 2. juledag			10.30* inds. Børnesagens Fællesråd	
28. dec. julesøndag				9.00 (E.B.)
1. jan. nytårsdag	14.00*			
4. jan. helligtrekongers s.		9.00	10.30*	
11. jan. 1.s.e.h. 3k.				9.00
15. jan.	19.30 aftengudstj. Se omtale			
18. jan. 2.s.e.h. 3k.		10.30*		
25. jan. Sidste s.e. h. 3k.			9.00* (E.B.)	
1. feb. Septuagesima		16.00 kyndelmisse Se omtale		10.30*
8. feb. Seksagesima		10.30*		
15. feb. fastelavn	10.00* efter gudstj. tøndeslagning			
22. feb. 1.s. i fasten			9.00* (E.B.)	
1. marts 2.s. i fasten		10.30*		9.00

* Kirkebil. Bestilles hos Hurup Taxi på tlf. 97 95 12 73 senest kl. 12 dagen før.

